

Typisch...



de onverharde paden- wandelaar

Naam Jan Koerselman (52).

Baan Landmeetkundig ingenieur.

Losse veter 'Met wandelen combineer je het sportieve met het sociale. Buiten zijn beleef je intenser als je om je heen kijkt. Je doet het in een natuurlijk tempo en kunt een gesprek voeren. En als je daar even geen zin in hebt, doe je gewoon alsof je veter los is!'

Ongerept 'Ik ben vrijwilliger van Nemo, een organisatie die zich inzet voor vrij wandelen. We willen lopen door ongerepte natuur. Daarom proberen we onverharde paden in stand te houden of te creëren. Vaak zijn die privé-bezit of eigendom van een waterschap. Natuurbescherming in Nederland neigt er naar grote hekken om onze natuur heen te zetten, maar dan kan niemand ervan genieten. Wij proberen het openbaar toegankelijk te krijgen.'

Horeca vereiste 'Met Nemo organiseren we iedere zondag een wandeling van ongeveer 20 kilometer. Die gaan vaak door zand of duinen; het zijn wel iets zwaardere tochten dan normaal. Kaarten zijn soms wat gedateerd en paadjes kunnen zijn dichtgegroeid. Maar dat er horecagelegenheid onderweg is, is één van de belangrijkste voorwaarden hoor!'

Van de kaart 'Ik liep een keer met de kaart voorop over de Veluwe. Linksaf, rechtsaf en opeens wist ik het niet meer. Had ik de kaart per ongeluk een kwartslag gedraaid. Niemand had door dat we verkeerd waren gelopen, ze liepen allemaal achter mij aan. Een paar zijn toen teruggegaan. Dat doe ik nooit! Ik wist nog ongeveer de richting en met behulp van een kompas zijn we weer goed terechtgekomen.'

Drijfsijs 'Een tijdje rondwalen heeft iets romantisch. Er zijn in Nederland nog best gebieden waar veel te ontdekken valt. Als je er maar oog voor hebt. Een echt natuurmens ben ik niet. Maar ik weet wel, zoals ze in Amsterdam zeggen, de sijsjes van de drijfsijsjes – eenden dus – te onderscheiden.'

Accenten 'Ik weet veel van landschappen. Hoe ze zijn ontstaan. Dat bepaalde accenten in het terrein uit de ijstijd stammen. Dat sommige polders een andere perceelindeling hebben. Leuk om dat soort dingen onderweg te zien.'

TIP!
'Ga een keertje met één van onze wandelingen mee. Het is een aangename en min of meer sportieve manier van ontspannen. Kijk voor meer informatie op www.struinen.nl.'